

psalm 145

16 maten:

God, ik adem om van U te zingen.
Alle dagen zing ik dank op dank.
Groter bent U dan in duizend levens
een mens bevatten kan.

Wat U doet gaat elke taal te boven,
maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
uw goedheid met dit lied.

ah ah ah ahaa
ah ah ah ahaa
ah ah ah ahaa

Hij vergeeft, Hij vergeeft,
veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij,
dicht bij al zijn mensen,
dicht bij alles wat Hij leven gaf.

4 maten

Al wat adem kreeg, en levenskrachten,
dankt het dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent.

oeh wapa ahoe
oeh wapa ahoe
oeh wapa ahoe

En als iemand valt, of door het leven
kromgebogen wordt, dan helpt de Heer.
Alle mensen die Hem kennen weten
God is er altijd weer, steeds weer.

oeh wapa ahoe
oeh wapa ahoe
oeh wapa ahoe

Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons zijn grote liefde.

Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je,
pak zijn hand, dan val je niet.

8 maten

Van zijn liefde zal ik blijven zingen,
alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
ik zing mijn leven lang.

Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons zijn grote liefde.

Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn.
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je,
pak zijn hand, dan val je niet.